

ROND BURENS TOREN



Informatie van de kern Buren, onderdeel
van de PG Lingestreek
nr. 2024-5(8 september – 11 november)

Predikanten:

- ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath, 06 57569564 domineehagen@pgingestreek.nl
- mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673
- ds. Gerrit Schouten, ambulante predikant. Ooisestraat 2, 4054 MN Echteld, 06-3943 2924 gschouten@solcon.nl
- mevrouw Scarlett Lerrick Zegwaard, jeugdwerker. 06-5494 5600 scarlett@zerrick.nl

E-mailadressen:

Scriba's, scriba@pgingestreek.nl

College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl

klachten bezorging: 0344-662261

email: marlein.meulenbeek@planet.nl

kopij voor de volgende uitgave

graag vóór **maandag 4 november 2024**

Kerkelijke gegevens:

- kerkdiensten - website www.pgingestreek.nl
- Bij streekdiensten is er zondagsschool op Herenstraat 10, Buren
- Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. De kerkrentmeesters PG Lingestreek
- Het rekeningnummer van de Diaconie is NL63 ABNA 0124 2315 94 t.n.v. Diaconie PG Lingestreek
- Collectebonnen (1 euro, 2 euro of 5 euro) zijn te bestellen bij Tonny van Zetten, 06 41 080011 of via: tonnyvanzetten61@hotmail.com

Dat de mens alleen zij

Mijn tentje staat. Mijn slaapmatje is opgeblazen, de slaapzak uitgerold. De warme chocolademelk dampst behaaglijk in mijn gezicht, terwijl ik uitkijk over de zee en het om me heen langzaam donker wordt.



Ik kan nauwelijks meer zien waar de zee ophoudt en de lucht begint. De meeuwen, die me de hele dag luidruchtig gezelschap hebben gehouden, zijn stil geworden. Nu hoor ik alleen nog maar de wind. En de golven, die ver beneden zachtjes tegen de rotsen klotsen.

Al ruim een week wandel ik langs de oostkust van Schotland en kom ik nauwelijks mensen tegen. Er gaan uren, soms hele dagen, voorbij zonder dat ik met iemand praat. Onwennig, maar ook heerlijk.

Ik hoef met niemand iets te overleggen. Als ik pauze wil houden, dan doe ik dat. Als ik weer door wil lopen, net zo makkelijk. Is dit een geschikte kampeerplek, of zoek ik toch nog even verder? Bewaar ik nog wat van die net gekochte koekjes, of eet ik de rol in één keer helemaal op? De enige die erover gaat, ben ik.

Er is ook niemand die er iets van vindt als ik de tent per ongeluk verkeerd om opzet. Als die slecht sluitende gulp van mijn wandelbroek weer open blijkt te staan. Als ik het dopje van de tandpasta kwijt heb gemaakt. Niemand lacht als ik in de pindakaas ga zitten, of over een scheerlijn struikel.

Maar er is ook niemand die me overeind helpt als ik met mijn gezicht plat in het gras lig. Niemand die vraagt of het gaat. Niemand die even die teek kan helpen weghalen waar ik zelf niet goed bij kan. Niemand die dat ene dingetje bij zich heeft dat ik zelf ben vergeten. Niemand die de weg weet. Niemand die me tegenspreekt als ik totaal de verkeerde kant op loop. Niemand die zegt dat het goedkomt.

Vanavond heeft ook mijn telefoon voor het eerst geen bereik. Nu ik in mijn donkere tentje niets anders meer omhanden heb, grijp ik daar een paar keer onwillekeurig naar, als een soort automatische reflex. Maar dan zie ik weer: ik heb geen verbinding. Hier ben ik echt alleen.

Niets kunnen delen. Na een dag vol indrukwekkende indrukken voelt dat kaal. Niemand om mijn foto's aan te kunnen laten zien. Niemand die weet waar ik nu precies ben. Hoe het met me gaat. Of die me zou kunnen helpen als me iets overkomt. Daarover nadenkend, besef ik ook dat ik dankbaar mag zijn, dat dit voor mij iets bijzonders is. Een verfrissende uitzondering en geen dagelijkse realiteit.

God had het al gauw gezien, toen Adam nog in zijn eentje op aarde rondwandelde in Genesis 2. "Het is niet goed dat de mens alleen zij." Even kan ik me daar alles bij voorstellen. Alleen op de wereld.

En toch. Een paar dagen later, op een camping tussen de gillende kinderen, mis ik het ook wel weer.

Jorrit Meulenbeek



De diensten uit Buren zijn te bekijken op het [YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren](#) en via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 8 september 10 uur, Wijndomein Erichem <i>Bij regen: dienst in Buren</i>	Ds. Everdien Hagen Startzondag
Zondag 15 september 10 uur, dienst in Buren	Dhr. Corné den Breejen, Hellouw jongerendienst
10 uur, dienst in Erichem	Dhr. C. Kersbergen, Veenendaal
Zondag 22 september 10 uur, dienst in Buren	Ds. Anneke Lodewijk, Leerdam
10 uur, dienst in Asch	Ds. René Houtman, Heerde
10 uur, dienst in Zoelen	Dhr. Aart van Drie, Heteren
Zondag 29 september 10 uur, dienst in Kerk-Avezaath	Ds. Everdien Hagen Gezamenlijke dienst
Zondag 6 oktober 10 uur, dienst in Erichem	Ds. Gerrit Schouten, Echteld Gezamenlijke dienst, Heilig Avondmaal
Zondag 13 oktober 10 uur, dienst in Buren	Ds. Wilco van Wakeren, Veenendaal
10 uur, dienst in Erichem	Ds. René Houtman, Heerde
10 uur, dienst in Zoelen	Ds. Jan Kaai, Giessenburg
Zondag 20 oktober 10 uur, dienst in Kapel-Avezaath	Ds. Everdien Hagen Gezamenlijke dienst
Zondag 27 oktober 10 uur, dienst in Buren	Ds. Everdien Hagen Gezamenlijke dienst
Zondag 3 november 10 uur, dienst in Zoelen	Mevr. Sandra Schelling Gezamenlijke dienst
Woensdag 6 november 19.30 uur, dienst in Zoelen	Mevr. Scarlett Lerrick Zegwaard Dankdag voor gewas en arbeid
Zondag 10 november 10 uur, dienst in Buren	Ds. Bart Trouwborst, Nieuwleusen
10 uur, dienst in Kerk-Avezaath	Ds. Everdien Hagen
10 uur, dienst in Zoelen	Ds. Corbert de Rooij, Rotterdam

Bij de diensten in Buren



Bij de diensten in Buren

Over de **Startzondag op 8 september** kunt u elders in deze RBT lezen. Vorig jaar vond deze plaats in het Wijndomein in Erichem. Iedere aanwezige was enthousiast over de locatie. In een nazomers zonnetje, tussen de bijna rijpe druiventrossen, met elkaar het nieuwe seizoen beginnen, een inspirerend gebeuren! We hebben onze dienst in Buren hiervoor beschikbaar gesteld. Dat betekent ook, dat als het regent, de startzondag wordt verlegd naar Buren.

Op **15 september** is er een jongerendienst in Buren, zo veel mogelijk wil de organisatie deze in Buren plannen, vanwege de faciliteiten. Ook deze keer is Corné den Breejen uit Hellouw de voorganger. Op **22 september** gaat onze oud-predikant ds. Anneke Lodewijk weer voor, gelukkig is Leerdam niet zo ver verwijderd van Buren!

Op **13 oktober** is er weer een dienst in Buren met ds. Wilco van Wakeren. Hij is ruim een half jaar uit de running geweest door omstandigheden in zijn gezin. U hebt hem hoogstwaarschijnlijk al weer op de Iona-avond gezien.

Op **27 oktober** is er in Buren een gezamenlijke dienst met onze eigen predikant ds. Everdien Hagen. Zoals u ziet hebben we in de maanden september en oktober weer twee diensten in Buren, gelukkig maar.
Dorien Rots



Gespreksgroep in Oranjehof, 'Vertel eens...'

Maandag 10.30-11.15 uur, we verzoeken u zich vooraf aan te melden bij W&G

Maandag 16 september, mevrouw Machteld de Mik
Maandag 30 september, mevrouw Sandra van Ommering
Maandag 21 oktober, mevrouw Sandra van Ommering
Maandag 28 oktober, mevrouw Machteld de Mik
Maandag 11 november, mevrouw Sandra van Ommering



Bloemengroet



De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan

- op zondag 14 juli naar dhr. A. van der Sluijs,
- op zondag 21 juli naar mw. P. Huisman die op vrijdag 1 juli 95 jaar is geworden,
- op zondag 11 augustus naar familie D. de Jager,
- op zondag 18 augustus naar mw. M. de Heus,
- op zondag 1 september naar mw. G. van Iterson – van Maurik die op dinsdag 27 augustus haar 80^e verjaardag vierde.

Vanuit de kerkenraad/kernraad

Vanuit de Kerkrentmeesters van de "Protestantse gemeente Lingestreek"



Beroepingswerk:

Goed nieuws! De gehele beroepingscommissie gaat weer opnieuw aan de slag.

Het College van kerkrentmeesters start met een visie over de kerkgebouwen, onder leiding van Roelof van den Broek. 95% van onze kerkgebouwen staat leeg, de energie kosten zijn hoog als er een kerkdienst wordt gehouden. Hoeveel geld is er nodig voor het onderhoud. Kortom veel vragen waar we over na gaan denken en u blijven informeren.

Ook wordt er gestart met een proef voor een kerkapp. Een app om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Om sneller informatie uit te wisselen. Er komt een speciale werkgroep om de mogelijkheden van z'n app te onderzoeken, te adviseren en te introduceren



Het bank nummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49.



PG Lingestreek:

Dit jaar 2024 is er in totaal € 120.000 begroot, voor de kerkbalans, en nu na de eerste zeven maanden is er al ruim € 101.331,- toegezegd.

84% van het benodigde bedrag (€120.000,0-) is toegezegd.

Ook krijg u dit kwartaal weer de vraag om mee te doen met de Solidariteitskas 2024.



Hartelijke groet,

De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff, Willem Lassche, Peter van Leenen

Van de kerkenraad/ kernraad

- **Gemeenteavond 18 september gecancelld**



In de vorige RBT stond een uitnodiging voor een gemeenteavond voor de kern Buren op 18 september. Mocht u het al in uw agenda hebben gezet, dan kan er een streep door! Het punt is dat de architect die zou komen om één en ander over de verbouwing van de kerk te vertellen, niet kan komen. De SGK vindt het te voorbarig en wil wachten tot de gelden binnen zijn voor de bovenzaal. Dat betekent ook dat de verbouwing weer wordt uitgesteld. In de uitnodiging stond ook dat we anderhalf jaar PG Lingestreek zouden evalueren. Daarvoor hebben we

een andere setting bedacht!

- **Stamppotavond 16 oktober**

Op woensdagavond 16 oktober willen we weer een stamppotmaaltijd houden. Deze is alleen voor de kern Buren. U bent welkom vanaf 17.30 uur, we gaan eten rond 18.00 uur. Achteraf willen we met u praten en evalueren over de afgelopen anderhalf jaar, waarin we één van de kernen zijn van de PG Lingestreek. Wat is u goed bevallen, waar heeft u zich aan geërgerd, hebt u er leuke contacten bijgekregen bij het koffiedrinken, hoe bevalt het u om vaker naar andere kernen te gaan, enz. enz. Met andere woorden: wat gaat al goed en wat kan beter?



- **Adventsfestival Tiels Vocaal Ensemble op zaterdagavond 21 december om 20.00 uur**

In de volgende RBT krijgt u meer informatie, maar de avond lijkt op de van vorig jaar. Er worden 9 kerstliederen gezongen en 9 gedichten voorgedragen: Nine carols and nine poems. En er zijn liederen waarin onderdelen met samenzang voorkomen.

- **Andere geplande activiteiten in 2025**



In het nieuwe jaar, op 23 januari, komt Arie Trouwborst, inderdaad zoon van, een lezing houden. Hij is hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de universiteit van Tilburg. De titel van de lezing is: **'Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft' – recht, mededogen, nederigheid, en andere Bijbelse gedachten over een christelijke omgang met de schepping.** Ook dan gaan we van tevoren aan de stamppot, nu met de hele PG Lingestreek.

Verder staat de Wereldgebedsdag, de 4 meiherdenking en het dauwtrappen op Hemelvaartsdag als altijd op het programma.

We zijn in overleg met het comité Oranje en Buren en het Burens Orkest om op 5 mei een groot concert in en bij de kerk te houden. Onze koren kunnen daaraan meedoen, het Burens Orkest, het orgel, het carillon en wat er nog meer te verzinnen valt. Het moet nog helemaal ontwikkeld worden en kan dus nog alle kanten uitgaan. Dat alles om te gedenken dat we 80 jaar vrijheid kunnen vieren! We hopen dat we het zullen beleven...



- **Gezamenlijk kerkdiensten bekijken op Oranjehof**

Nogmaals willen we een dringende oproep doen om u beschikbaar te stellen als gastvrouw/gastheer bij de diensten op Oranjehof. De vaste bewoners die er komen, genieten er enorm van en het lukt bijna niet meer om het rooster rond te krijgen. Het is de bedoeling sommige bewoners van hun kamers op te halen, koffie te halen en te schenken en het beeldscherm aan te zetten om de kerkdienst te kunnen volgen. Dat laatste is soms ingewikkeld, maar meestal lukt het. Er zijn twee dames ziek geworden, Martha de Heus heeft al een operatie ondergaan en er komt er nog één aan. Twee van de andere drie dames zijn 80 jaar of bijna. We stellen de vraag ook in andere kernen, omdat er bewoners uit meerdere kernen verblijven in Oranjehof. Tot nu toe is het maximaal haalbare dat de diensten in Buren worden bekeken, met gastheren/vrouwen uit andere kernen kunnen we de diensten afwisselen. Hopelijk lukt het ons dat deze uurtjes door kunnen gaan! Wilt u er nog eens serieus over nadenken?



- **Rondbrengen Magazine PG Lingestreek**

Iedereen die een kerkbalansenvelop ontvangt krijgt ook het Magazine PG Lingestreek, een prachtig, uitnodigend magazine. Ze moeten alleen bezorgd worden. Met de eerste editie is dat goed gelukt, het viel samen met een kerkdienst in Buren. De tasjes waren gauw verdeeld. Ik hoop dat ook de volgende keren er weer zoveel helpende handen zijn!

Dorien Rots

Overzicht collecten en giften Kern Buren

Diaconie Kern Buren			
Collecten en gift(en)			
Bestemming	juli	augustus	
Plaatselijk Bloemenfonds	€ 45,55		
Zonnebloem/Lingebloem		€ 119,27	
<u>Kerkrentmeesters</u>			
<u>Giften</u>			
1 x €50			
3 x €20			
2 x € 10			
<u>Collectes:</u>			
Oranjehof			
€ 62,55 en 3 x €10,-			

Alle geefsters en gevers hartelijk dank!



We zitten gezellig aan de thee met een lekker koekje, Henny, Dorien en ik, als Henny begint te vertellen. Ze kijkt in gedachten terug naar meer dan 50 jaar geleden, toen ze met Aart, Hendrien en een kersverse Corine in Buren kwam wonen, in 1969. Ze hadden daarvoor een jaar in Tiel tijdelijk onderdak gevonden, terwijl hun huis werd gebouwd. Daarvoor hadden ze in Waddinxveen gewoond.

Henny was eerst maar eens alleen in de kerk in Buren gaan luisteren, of het iets voor hen was. De predikant stond op het punt Buren te verlaten en was niet erg positief over de kerk. Dat was geen leuke start. Maar na een paar jaar, in 1972, vroeg Wilma van Duuren of Henny zin had om bij de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) te komen. Dat heeft ze gedaan en na die tijd kreeg ze steeds meer mooie contacten, ook doordat de meisjes naar school gingen.

In de loop der jaren heeft ze heel wat mensen bezocht. Het was de bedoeling dat je allemaal bij drie mensen op bezoek ging.

‘Doordat je ze regelmatig zag, ontstond er een band en wederzijds vertrouwen. De dankbaarheid van de mensen gaf je de moed om door te gaan,’ vertelt Henny, terwijl ze nog een slokje thee neemt. Ze vertelt over de taken van de HVD: de ouderen in de gemeente bezoeken, nieuw-ingekomenen wegwijs maken, op kraambezoek. Fruitbakjes maken voor Dankdag voor Gewas en Arbeid, en die ook wegbrengen naar de ouderen, ook in Vrijthof en het ziekenhuis. De grote schoonmaak van de kerk en de Cleijne Kerck, het koperpoetsen voor de Kerst.

‘Het bleef niet bij de HVD alleen,’ lacht Henny: ‘Aart was gevraagd als Kerkvoogd en ik hielp hem daarbij. Ons werk voor de kerk raakte daardoor heel erg verweven, we deden het samen, op onze eigen manier. We hebben de restauratie van de kerk meegemaakt, van 1975 tot 1980. We kerkten in die tijd in het Nutsgebouw. De restauratiecommissie organiseerde een aantal jaren een jaarmarkt, een heel groot gebeuren, waar heel veel handen voor nodig waren. We woonden achter de pastorie (onze achtertuinen grensden aan elkaar) en toen bij ds. Pap de jongste geboren werd in het ziekenhuis in Tiel, paste ik op de andere kinderen. Zo deed je allerlei hand en spandiensten.’ Aart zong bij het Hervormd Kerkkoor, Hendrien en Corine oefenden eerst als hulpjes bij de zondagsschool en werden later zondagsschooljuf. Het hele gezin was actief in de kerk.



Terwijl Henny aan haar koekje knabbelt, vraagt Dorien of zijzelf ook nog in de kerkenraad heeft gezeten. Jazeker, nadat Aart 8 jaar Kerkvoogd was geweest, heeft zij hem daarin 4 jaar opgevolgd. Aart heeft in de jaren dat hij Kerkvoogd was er met de heer Van Mourik (de vader van Gerda en Christien) voor gezorgd dat het predikantenbord en de psalmborden werden gemaakt, geschilderd en van letterwerk in bladgoud werden voorzien. Ook was hij betrokken bij het opknappen van de pastorie.

‘Zelf heb ik ook de Rond Burens Toren rondgebracht, de enveloppen van de Kerkbalans weggebracht en weer opgehaald. Ook heb ik de jaarlijkse collectes uitgezet (Pasen, Pinksteren, Oudjaarscollecte), steeds weer 1300 enveloppen met de hand geschreven.’ Dorien en Marlein kijken bewonderend, wat een werk! Maar Henny heeft ook nog bij heel veel kerkelijke activiteiten meegeholpen. Bijvoorbeeld koffie geschonken bij de Kerstcantate, koffie geschonken op de 1^e zondag van de maand. En vergeet vooral niet haar jarenlange inzet bij de Kerkopenstelling, ze meent al vanaf het ontstaan daarvan. En ze deed het beheer van de Cleijne Kerck (de verhuur, de nodige reparaties).

Intussen werd Aart getroffen door een herseninfarct en kon niet langer samen met Henny in hun gezellige huis wonen. Jarenlang heeft ze met heel veel liefde en toewijding voor hem gezorgd, in het

ziekenhuis, revalidatiecentrum en verpleeghuis. Bewonderenswaardig hoe ze daarnaast nog tijd voor de kerk vond.

Zelf is ze ook nog heel erg ziek geweest, kanker. Dat was een heel zware tijd, ook voor haar dochters. Na veel vallen en opstaan heeft ze veel van haar activiteiten weer opgepakt.

Later, in coronatijd, werd ze gastvrouw in Oranjehof bij de uitzendingen van de kerkdiensten. Dat doet ze nu nog steeds.

‘Het is heel fijn om te doen, de mensen zijn zo dankbaar dat we dit doen: zorgen dat ze bij de televisie komen te zitten, koffie schenken, een praatje, kijken naar de dienst, samen zingen...Maar het wordt wel steeds lastiger. Het groepje mensen dat op de zondagen beschikbaar is, wordt steeds kleiner, of door ziekte, of door te hoge leeftijd. Toch hoop ik dat het nog jaren door kan gaan, dat er toch weer mensen bij komen.’ Henny kijkt hoopvol. Dan vult ze aan: ‘Het is ook jammer, als je met zo weinig mensen bent, dat je zelf bijna niet meer in je eigen kerk komt, als bijvoorbeeld Anneke Lodewijk preekt, of Hendri Pap.’

De thee is op. Dorien bedankt Henny voor haar verhaal.

En voor de vele, vele jaren trouwe inzet.

‘Ruim 50 jaar werk in de kerk, heeft het jou ook iets gebracht?’ vraagt ze.

‘Levenswijsheid,’ zegt Henny: ‘Die je van de ouderen krijgt en zelf weer hoopt door te geven. Maar ook dankbaarheid dat ik na die zware tijd in mijn leven weer genezen mocht door Gods kracht. En weer mocht verder leven. Dat is mede mijn motivatie om ervan te delen.’

Dank je wel, lieve Henny, voor de thee. Maar vooral voor alles wat je zo trouw en liefdevol gedaan hebt. Jij bent een inspiratie voor anderen!

Dorien en Marlein



Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren

Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld.



Donderdag 5 sept 14.30 uur	Bingomiddag tijdens de soosmiddag. Bingokaart € 2,50
Maandag 9 sept 10 – 12 uur	Kledingverkoop van H&A mode in de hal van Oranjehof
Donderdag 12 sept 19.30 uur	Optreden van accordeonvereniging ‘Accordeonnette’ uit Tiel
Dinsdag 17 sept 19.30 uur	Bingo georganiseerd door de vrijwilligers Bingokaart € 2,50



Donderdag 3 oktober 14.30 uur	Bingo tijdens de soosmiddag Bingokaart € 2,50
Zaterdag 5 oktober 14.00 tot 16.30 uur	HERFSTMARKT
Maandag 14 oktober 19.30 uur	Optreden van Soli Deo Gloria uit Buren Entree € 4,00
Dinsdag 15 oktober 19.30 uur	Bingo georganiseerd door de vrijwilligers Bingokaart € 2,50

Meer informatie: Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren.

Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl

Uitnodiging voor de Iona-avond

Zangavond Iona 28 september 20.00 in Buren

Op zaterdag 28 september wordt er in de kerk in Buren een zangavond gehouden met liederen uit de traditie van Iona, een eiland ten westen van Schotland. Sinds het jaar 563 heeft het eiland met het klooster dat er gebouwd is vele roerige tijden meegemaakt (de Vikingen hebben er o.a. flink huisgehouden). Maar gelukkig is het ondanks alles een plek van bezinning en bezieling gebleven en wordt het ook nu door vele pelgrims bezocht. De liederen die er zijn 'geboren' hebben het karakter van een Keltisch-christelijke traditie die wordt doorgegeven door de Iona-Community. In onze Liedbundel staan een aantal van die liederen en het Kleinkoor Buren, onder leiding van Teuni Trouwborst, zingt ze heel graag voor u.



Het wordt een avond met samenzang in afwisseling met koorzang, maar ook met luistermomenten naar composities van Jorrit Meulenbeek. Hij werd geïnspireerd tijdens zijn wandelvakanties in Schotland. Ds. Wilco van Wakeren, die jaarlijks een tijdje doorbrengt op het eiland Iona, zal met ons delen wat hij daar aan indrukken heeft opgedaan.

Van harte welkom allemaal!

Of zoals de Schotten zouden zeggen: '**Fàilte a h-uile duine!**'

De toegang is gratis, er staat een schaal voor een vrijwillige bijdrage aan de onkosten bij de uitgang.

Bij wie kunt u terecht

De kernraad Buren bestaat uit:

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).

Ouderling-Kerkrentmeester

De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: vleenen@ziggo.nl.

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling

De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)

Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuisenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: dorienrots@live.nl

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)

De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)

Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: e_de_jongh@planet.nl

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken

De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 06-48320184.
E-mail: jcm.heij@outlook.com

Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 06-46531293.

E-mail: marthadeheus@planet.nl

Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.

E-mail: ericavanzante@upcmail.nl

Toegevoegd aan de kernraad voor de financiële administratie:

De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphhoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail: g-theunissen@hetnet.nl

Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen.

En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl

Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL Buren, 06-27347151 en 06-15601040. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl



Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl

Achter de schermen

Hebt jij dat nou ook, dat je denkt dat alles in en rondom de kerk vanzelf gebeurt? Het lijkt echt dat het gladjes verloopt zodat alles er piekfijn uitziet. Dan toch even een kijkje achter de schermen, want het kan soms héél erg mis gaan!



Ik denk nu aan dit voorval, omdat eind oktober de klok naar wintertijd wordt verzet.

Jaren geleden was dat ook het geval, maar dan in het voorjaar, van wintertijd naar zomertijd. We zouden in een kerkdienst met de kinderen van de zondagsschool een lied zingen. Er was ook een koor, ik weet niet meer welk koor, en uit welke plaats, maar ze zongen de sterren van de hemel. Prachtig.

Bij de lezing Matteüs 7: 21 - 29 zouden de kinderen het lied van de wijze en de dwaze man zingen. Japke en ik hadden dat samen met de kinderen geoefend en we zaten er helemaal klaar voor, de kinderen en ik. De spanning steeg met elke minuut die verstreek, want waar was Japke? Toen we aan de beurt waren, gingen de kinderen en ik op het kleed staan en begon Teuni op het orgel te spelen. De kinderen stonden - net als ik - een beetje angstig de kerk rond te kijken en brachten bijna geen geluid voort. Ik herinner me nog levendig dat ik dapper probeerde ze mee te krijgen, maar heel bibberig klonk het:

Een wijs man

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.(3x)

En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.(3x)

En het huis op de rots stond vast.

*Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. (3x)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En het huis stortte in met een plof.*

*Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.(3x)
En de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer en het gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.*

(Copyright: C. Leterme)

Gelukkig vielen enkele koorleden ons bij, zodat het toch nog een mooi lied werd!

Tegen het einde van de dienst ging de kerkdeur open en kwam Japke binnen met Rike en Corine. Nog nietsvermoedend, want ze keken stomverbaasd rond naar de volle kerk. Ineens viel het kwartje en begrepen ze dat ze een uur te laat waren!

Japke vond het heel erg vervelend, maar het had natuurlijk iedereen kunnen overkomen. Sinds die tijd waarschuwen we elkaar altijd even als het weer zover is, vooral als we ergens gaan zingen: 'Denk aan de klok!!' 😊

Marlein (met toestemming van Japke)



Mutaties

Nieuw ingekomen:

Uit Geldermalsen, familie Versteegh-Stam, Kornewal 19
Uit Maurik, mevr. J.D.G. van Weelie-Baauw Kasteellaan 1

Verhuisd naar:

Markt 3, mevr. T.C. Boon van Kornedijk 1
Jan van Nassauplein 10, dhr. N.A. de Waal van Jan van Nassauplein 12
Kasteellaan 1, mevr. G.C. Snoek-van Ommeren van Kasteellaan 1 Oranjegaard app7

Vertrokken naar:

Beusichem-Zoelmond, mevr. L. Boon-van Soelen
Kerk- en Kapel-Avezaath, mevr. J.A. Termeer-de Wit, Kasteellaan 1
Den Haag, familie Warmerdam en mevr. M. Sol, Culemborgseweg 2 A
Culemborg, dhr. R.C.T. van Bommel, Pr Willem-Alexanderstraat 5



In memoriam



In memoriam

Op woensdag 28 augustus is Adriana Helena Pellegrom-Verweij overleden. Zij is 82 jaar geworden en woonde sinds het voorjaar in zorgcentrum Beatrix in Culemborg. Maar haar hele leven speelde zich af aan de Erichemsekade. Eerst in het huis van haar ouders en later, na haar huwelijk met Henk Pellegrom op nummer 7b. Een gele bungalow omringd door een kleine boomgaard. "De gouden hof", zo hadden Henk en Jaantje hun paradijsje genoemd. Het was een ideale plek voor de twee dochters Linda en Anita om op te groeien. Omringd

door bloemen, bomen en dieren. Henk had een fruitbedrijf met een aantal broers in Waardenburg. Maar Jaantje was vooral geworteld in "De gouden hof". Ze zorgde lang voor haar ouders. Maar werkte ook mee in de boomgaard. Het was haar lust en haar leven. Samen met buurvrouw Tonia de Goei bezocht ze de avonden van de plattelandsvrouwen. Op zondagmorgen fietsten ze samen naar de kerk in Buren.

Na het overlijden van haar man Henk bleef ze wonen op de vertrouwde plek. Bang was ze nooit. "Ik heb de stok klaarstaan," zo sprak ze dan dreigend. Toen haar gezondheid achteruit ging en dementie zich aankondigde, kostte het haar moeite om met die nieuwe werkelijkheid om te gaan. Ze zag wel dat het zo niet verder kon, maar verhuizen grijsde haar aan.

De laatste jaren waren niet makkelijk voor haar. Op maandag 2 september hebben we haar lichaam bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats in Buren. We hebben psalm 23 gelezen. Een psalm die iets weerspiegelt van "De gouden hof" waar Jaantje Pellegrom zo gelukkig was.

Ds. Gerrit Schouten

Gedicht

Ik heb een doosje

*Ik heb een doosje vol mooie dingen
dat is onvoorstelbaar veel waard
veel heb ik gekregen
ook heel veel zelf gespaard.*

*Telkens als ik in dat doosje kijk
ligt er weer iets anders bovenaan
en doe ik het doosje dan weer dicht
kijk ik tegen veel dingen anders aan.*

*De ene schat wordt telkens mooier
de ander vervaagt na lange tijd*

*de ene roept rust en vrede op
de andere weer spijt.*

*Zonder dat doosje zou ik ik niet zijn
Ik hou het bij me mijn hele leven
want er zitten zelfs dingen in
die ik aan anderen zou kunnen geven.*

*Zo'n "schat" heeft gelukkig iedereen
zo'n doosje vol mooie dingen
want in dat doosje zitten
jouw ervaringen en herinneringen.*

Toon Hermans

De Kerkopenstelling

Het lijkt zo'n lange tijd, van begin mei tot eind september, maar we zijn alweer aan de laatste weken van de kerkopenstelling 2024 bezig. Een mooie zomer om Buren te bezoeken en meteen de prachtige Lambertuskerk te bekijken. Als ik dan aan de beurt ben om in de kerk te 'zitten', kan ik zo genieten van die 2,5 uur. Tot nu toe zijn er ruim 3500 bezoekers geweest. Het is leuk om te zien hoe verschillend mensen zijn. Sommigen komen binnen, kijken niet op of om, lopen een rondje door de kerk en verdwijnen weer, zelfs een groet kan er niet vanaf. Anderen zoeken meteen contact, stellen vragen over het kerkbezoek op zondag, of we nog een eigen predikant hebben, en of het een Rooms-Katholieke kerk is, zoals je bij de naam Sint Lambertus zou kunnen verwachten. Vorige week was er iemand die wilde weten wat de naam Lambertus betekende. Daar had ik me niet op voorbereid, maar ik heb het voor een volgende keer opgezocht: 'Stralende, schitterende, beroemd in zijn land'.

Een andere bezoeker was benieuwd of de mensen die begraven lagen in de kerk nog bezocht werden door hun familie. Dat leek hem zo'n mooi idee.

Of mensen hebben vragen over de band met ons koningshuis. Dan kunnen we vertellen over het huwelijk van Anna van Egmond Buren en Willem van Oranje, dat in onze kerk is ingezegend. Hun dochter Maria, de stichteres van het Weeshuis, ligt begraven in de grafkelder in het koor van de kerk. Mooie historische weetjes.

Er zijn ook altijd vragen over het orgel. Hoe oud is het? Wie heeft het gebouwd? Mag je er op spelen? Nee, dat mag alleen met toestemming van onze organiste Teuni. Laatst was er iemand die toestemming had. Hij speelde prachtig en de mooie klanken lokten veel mensen naar binnen. Een gezin met al grote kinderen zat een hele tijd in een bank te luisteren. Toen ze weggingen, vroeg de man of hij een gift kon pinnen. Jazeker, ik moest dan even het bedrag invoeren. 'Hoeveel mag ik intoetsen?' vroeg ik. 'Doe maar € 20,-' zei hij en ik was er even stil van. 'Oh, dank u wel,' zei ik enthousiast. De man zei: 'We hebben het zo heerlijk gehad hier, een schitterend gebouw, prachtige muziek, geweldig. Dank u wel.' Weer anderen lopen direct naar het stiltehoekje om een kaarsje aan te steken voor een dierbare. Of ze willen graag even gebruik maken van het toilet. Op warme dagen is de kan met water en bekertjes erbij een welkome verfrissing.



Dames zijn vaak geïnteresseerd in de spulletjes die door onze nijvere vrijwilligers gemaakt zijn. Ook de Pemama-kast wordt vaak bekeken. Daar liggen mijn meest recente maakfels: Psalm 23-armbandjes. De verkoop daarvan steunt ons schooltje in Zambia.

Het is fijn dat je door de kerk open te stellen zoveel mensen een plezier kunt doen. Bent u er al geweest? Het kan nog tot eind september, van dinsdag t/m zaterdag, 13.30 - 16.00 uur.

Marlein Meulenbeek

Huwelijksjubilea

- ♥ Op woensdag 31 juli vierde het echtpaar H. de Bie - van Veen, Rode heldenstraat 8, dat zij op deze dag 61 jaar getrouwd waren,
- ♥ op woensdag 31 juli mocht ook het echtpaar G. Theunissen - van Ee, kniphoeck 12, erbij stil staan dat zij op deze dag 50 jaar getrouwd waren,
- ♥ op donderdag 15 augustus vierde het echtpaar J. van Mourik - Udo, Pr. W. Alexanderstraat 58, dat zij op deze dag 61 jaar getrouwd waren,
- ♥ op zaterdag 31 augustus herdacht het echtpaar H. van de Zande - Scheurwater, Sel 2, dat zij op deze dag 45 jaar getrouwd waren.



Een felicitatie en een bloemetje waren welkom op deze adressen.

Stichting Pemama

We zaten best een beetje in de put, Jorrit en ik. Peter Maunda, de directeur van het schooltje in Kabanana, Lusaka, Zambia, had ons laten weten dat ze een aantal forse rekeningen moesten betalen. Allerlei vergunningen, registraties en de huur van de postbus. Van die formaliteiten die heel veel geld kosten en waarmee je - voor ons gevoel - alleen de overheid spekt. En er moet op school nog zoveel gebeuren.

Bezorgd opende ik de Triodosapp om te kijken of we alle bedragen wel konden betalen. Ik was intussen tegen Jorrit aan het praten en die keek verbaasd op, omdat ik midden in een zin stopte. Ik kon alleen maar met grote ogen en open mond naar het saldo kijken. Uiteindelijk bracht ik verwonderd uit:

'Hè?? Kijk nou! Een geweldig mooie bijschrijving van de diaconie PG Lingestreek! O, wauw!! '

We hebben een vreugdedans door de keuken gemaakt, zo uitgelaten blij waren/zijn we. Wat een opluchting dat we de rekeningen nu kunnen betalen. En dan ook nog geld overhouden voor zoveel andere belangrijke zaken voor de school zelf!

Stichting Pemama is heel erg dankbaar voor dit geweldig mooie gebaar!

Jorrit en Marlein Meulenbeek

stichting
Pemama

Bijbelkring

De Bijbelkring gaat weer van start op 16 september.

We komen op maandagmiddag bij elkaar bij iemand van de groep thuis van 14.00 uur tot 16.00 uur.

We bespreken dit keer het bijbel boek Daniël.

Dominee Schouten zoekt een tekst uit en maakt er vragen bij.

Naar aanleiding van de vragen bespreken we de tekst.

Heb je belangstelling ? Kom een keer kijken, luisteren en meepraten.

We komen de eerste keer samen bij Japke Brekveld Zoetendaal 8 in Buren.

Wil je meer weten bel gerust.

Japke Brekveld 06-20543905

Ds. G. Schouten 06-39432924

